

Het land Berkenrhode is een prachtig land waar altijd wel iets spannends aan de hand is. Onze bossen zitten namelijk vol avontuur. Heb jij de bossen al ontdekt en onze bekendste inwoners al ontmoet? Sjeff de Boswachter, mevrouw Berkenboom of misschien wel Coen en Toet en hun nichtje Sproet? Niet? Dan wordt dit de hoogste tijd, want het is de hoogste tijd voor een nieuw avontuur.

Het laatste weekend van de meivakantie (het hemelvaartweekend) sluitend we af met een bijzondere traditie, de viering van Het Grote Bosfeest. Een traditie die in ons land hoort bij Hemelvaart. Iedereen kijkt dan ook altijd reikhalzend uit naar Het Grote Bosfeest en dan vooral speciaal naar de jaarlijkse toast. Maar er lijkt dit jaar iets goed misgegaan. Het vat met zuivere heksendrank is leeg. Maar hoe kan dat nou? Wat zou er zijn gebeurd?

Tijdens de Pinksterdagen staan bij ons in het land de Bostrollen in het middelpunt van de belangstelling. Er zijn er al een paar gezien in de bossen, maar wat opvalt is dat ze wat last van stress lijken te hebben. Dat is wel apart! Er moet iets zijn wat hun dwars zit. Daar moeten wij dan maar eens achter proberen te komen.

Ben jij dapper, sterk en stoer genoeg om met ons mee op avontuur te gaan? We zien je snel. Zin in

Belangrijk:

- Voor alle activiteiten geldt: verzamelen in de Theatertent (tegenover het restaurant). Hier blijven we of we gaan van hieruit naar de zandvlakte
- Bij activiteiten met een foto-pictogram kunnen foto's worden gemaakt die worden gebruikt voor promotie- en marketingdoeleinden.
- Bij slecht weer of onvoldoende deelname kan besloten worden een vervangend programma aan te bieden of de activiteit te annuleren.

Kinderprogramma

In het land Berkenrhode

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Inclusief
Pinksterweekend



DE BOSVRIENDEN

Het verstoorde Bosfeest & Bostrollenstress

11 mei tot en met 20 mei

Zaterdag 11 mei

09:30 - 10:15: **Groeten uit het bos**
Sjef de Boswachter komt bij jou thuis langs om kennis te maken

12:30 - 13:30: **De boswandeling**
Er zit maar 1 ding op!

16:30 - 17:00: **Heksendrank** 
We hebben maar 1 kans om het Grote bosfeest te redden!

19:00 - 20:00: **Het Grote Bosfeest**
Vier jij het bosfeest met ons mee

Zondag 12 mei

09:30 - 10:15: **Knutselfanaten**
Knutsel jij me ons mee? Wij hebben iets bedacht, maar je mag ook zelf aan de slag

12:30 - 13:30: **De Bospelen** 
We spelen met onze laatste energie

16:30 - 17:00: **Hoog bezoek**
Het liefste hert van het bos komt langs. Berkje is dol op knuffelen en gaat graag samen met jou op de foto.

Zaterdag 18 mei

09:30 - 10:15
Groeten uit het bos
Sjef de Boswachter gaat bij de allernieuwste inwoners van het land langs om kennis te maken

12:30 - 13:30
Een veld vol spellen
Ren je rot en leef je uit

16:30 - 17:00 
Het bostheater spektakel
Theatrale vertelling over het leven in het Land Berkenrhode



Zondag 19 mei

09:30 - 10:15
De Knutselfanaten
Knutsel jij met ons mee! Wij hebben iets bedacht, maar je mag ook altijd zelf iets bedenken

12:30 - 13:30 
Trollenjagers
Handen uit de mouwen!

16:30 - 17:00
Verjaag de Jagers
We gaan het opnemen tegen de jagers. We laten ons door niets of niemand tegenhouden

19:00 - 20:00 
De Nachtkijkers
We moeten wel checken of onze missie geslaagd is en dat doen we natuurlijk met een spel



Maandag 20 mei

09:30 - 10:15 
De Knutselfanaten
Knutsel jij met ons mee! Wij hebben iets bedacht, maar je mag altijd ook zelf iets bedenken

12:30 - 13:30 
De Alleskunnners
Wie wordt de alleskunner?

16:30 - 17:00
Hoog bezoek uit het bos
Het liefste hert van het bos komt langs. Berkje gaat graag met jou op de foto en is dol op knuffelen.



De Bosvrienden gaan zich voorbereiden op de zomerperiode. Even geen vakanties of vrije dagen meer, maar nog even goed je best doen op school.

In de zomervakantie zijn we er weer! We starten dit jaar op zaterdag 06 juli en gaan door tot en met 01 september.

Zien we jou dan ook weer?

Van 06 tot en met 20 juli kun je in het Land Berkenrhode genieten van 'De Bosvrienden-musical'

BEDANKT DAT JE ER WAS! De Bosvrienden hebben van je genoten. Hopelijk zien we je nog eens terug in het Land Berkenrhode

Het tofste avontuur dat jij ooit hebt meegemaakt!